



Meivakantie in Huis van Hilde

Programma De Romeinse school

24 april: Romeinse geuren maken

Romeinen maakten parfums en cosmetica met vele geurige kruiden. Bezoekers kunnen zelf een geurzakje maken met heerlijke Romeinse parfumkruiden.

26 april: Touw, altijd handig!

Om dingen mee vast te binden, op te hangen, aan elkaar te knopen, wie kan er zonder? De Friezen en Romeinen in ieder geval niet. We maken touw van boombast, vlas wol en zelfs darm, voor wie durft!

28 april: Lol met wol

Kleding maken was veel werk in de tijd van de Friezen en Romeinen. Bezoekers maken kennis met kleding en textiel uit het verre verleden en kunnen leren spinnen en weven.

29 april: Buideltjes maken

Echte Romeinen droegen geen broeken. Friezen wel, maar er zaten geen zakken in. Hoe namen ze dan hun spulletjes mee? In een buidel van leer of stof! Bezoekers kunnen zelf een mooi buideltje maken om hun bezittingen in te bewaren.

30 april: Lol met wol

Kleding maken was veel werk in de tijd van de Friezen en Romeinen. Bezoekers maken kennis met kleding en textiel uit het verre verleden en kunnen leren spinnen en weven.

1 mei: Buideltjes maken

Echte Romeinen droegen geen broeken. Friezen wel, maar er zaten geen zakken in. Hoe namen ze dan hun spulletjes mee? In een buidel van leer of stof! Bezoekers kunnen zelf een mooi buideltje maken om hun bezittingen in te bewaren.

3 mei: IJdelheid kent geen tijd

Ook de Friezen hielden al van mooie sieraden. Bezoekers kunnen zelf een hangertje of kledingspeld maken van koperdraad, kunstig in vorm gebogen en gedraaid.

4 mei: Romeinse astroloog en goden- of votiefbeeldje maken van klei

Benieuwd wat de toekomst voor je in petto heeft? De Romeinse astroloog vertelt alles over goden, sterren en planeten. Bezoekers kunnen een goden- of votiefbeeldje maken van klei voor hun eigen huisaltaar.

5 mei: Geluksamulet maken

Friezen en Romeinen droegen graag amuletten, hangertjes voor geluk en bescherming. Kan jij daar ook wel wat van gebruiken? Kom dan een mooie amulet maken van leer en versier hem met stempels van hout, bot en brons.

6 mei: Romeinse muziekinstrumenten

Muziek is van alle tijden, maar hoe weten we hoe die 2000 jaar geleden klonk? Een Romeinse muzikant vertelt over muziek en instrumenten uit de Romeinse tijd en laat horen hoe ze klinken. Bezoekers kunnen zelf een rietfluitje snijden. De messen zijn erg scherp, waardoor deze activiteit geschikt is voor kinderen van 12+ en volwassenen.

7 mei: Mand vlechten

Wil je iets bewaren, vervoeren, opbergen of meedragen in de Romeinse tijd? Dan was een mand een handig ding. Gevlochten van soepele wilgentakken of andere natuurlijke materialen, groot of klein, gedragen op de rug of aan de arm. De mandenvlechtster geeft een demonstratie van haar ambacht en nodigt bezoekers uit om mee te helpen met een mand voor het museum.

8 mei: Mand vlechten

Wil je iets bewaren, vervoeren, opbergen of meedragen in de Romeinse tijd? Dan was een mand een handig ding. Gevlochten van soepele wilgentakken of andere natuurlijke materialen, groot of klein, gedragen op de rug of aan de arm. De mandenvlechtster geeft een demonstratie van haar ambacht en nodigt bezoekers uit om mee te helpen met een mand voor het museum.